

met  
drankje

# MAAR DE LIEFDE BLIJFT

WOORD ZANG DANS

31  
okt.

Begraaf-  
plaats

19u.

## MAAR DE LIEFDE BLIJFT woord zang en dans op de begraafplaats

**PRIJS**  
6  
euro

Op de vooravond van allerheiligen vormt de begraafplaats de achtergrond van een poëtische wandeling. Centraal thema is de liefde, in al haar vormen.

Met woord, zang en dans wordt ze bezongen:

- de verterende liefde,
- de liefde die verder duurt na de dood,
- de liefde doorspekt met een vleugje weemoed.
- de liefde die het leven kleurt,
- de liefde die afscheid nemen zo moeilijk maakt.

Poëzie, verhalen, gezangen, dansen verleiden, zalven, troosten.

Een hartverwarmende voorstelling.

*productie: iene Mesotten / Godfried Kippers*

*woord: Godfried Kippers / Annick Claesen / Jos Geusens*

*choreografie: Inès Feytongs*

*zang: Liesbeth Verbeek*